



Sander Steenbruggen (rechts) en Herbert Nijhof (links) poseren voor de Landrover waarmee ze vanmiddag op wereldreis vertrekken.

Foto RONALD HISSINK

## Op wereldreis in een oude Landrover

Deventenaren Sander en Herbert zegden alles op voor avontuur van een jaar

door HANNEKE POELMANS  
DEVENTER

'De auto heeft geen naam', zegt Sander Steenbruggen. Met zijn vriend Herbert Nijhof poseert hij trots voor de opgeknapte Landrover uit 1979. Het is de wagen waarmee de twee vrienden vandaag op wereldreis gaan.

'Het is gewoon een tank', zegt de vader van Herbert, die komt aanlopen, beslist. Herbert Nijhof en Sander Steenbruggen, beiden in een blauw T-shirt met hun naam erop, zijn er klaar voor. Een jaar waren ze bezig met de voorbereiding: verzekeringen regelen, ambassades bellen en natuurlijk de auto opknappen. Hij is opnieuw bekleed, heeft plek voor een kluis, een benzinebrander om op te koken, kastjes en een waterjerrycan.

De auto, daar is het eigenlijk mee begonnen. Herbert Nijhof: 'Hij stond al 1,5 jaar op een bedrijfsterrein en ik zei tegen Sander: 'We kopen die auto. We rijden die kant op en we zien wel.' Ze ontmoetten elkaar in de trein via een gemeenschappelijke kennis, werden vrienden en

gingen al twee keer eerder kort met elkaar op reis. Sander Steenbruggen wilde al jaren een grote tocht maken. Zijn maat had al heel wat gereisd en vorig jaar september zeiden ze tegen elkaar: 'We doen het.' Alles moest worden opgezegd, van vrijwilligerswerk tot hun banen. Beide engineers namen ontslag; een sabbatical was geen optie. 'Ook al ben je van plan een jaar weg te blijven, je wilt niet precies een datum hebben waarop je terug moet zijn', zegt Sander Steenbruggen. 'We hebben alle

schepen achter ons, alleen nog niet verbrand.'

De reis voert via Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Joegoslavië, Bulgarije, Turkije, Iran, Pakistan, India, Nepal, Thailand, Maleisië, Indonesië, Australië en Nieuw Zeeland. De Landrover zal tot India gaan en dan worden verscheept naar Australië. Daarna zullen ze door Thailand, Maleisië en Indonesië backpacken en vervolgens de auto bovenin Australië weer oppikken. 'Ik verwacht elke keer weer een verrassing', zegt Herbert Nijhof.

Sander Steenbruggen: 'Nederland ken ik al. We weten wel hoe het hier reilt en zeilt.'

Iran en Pakistan zijn misschien wel de gevaarlijkste landen om door te reizen. Sander Steenbruggen: 'Maar waarschijnlijk ook de mooiste. We moeten onze ogen en oren goed openhouden, maar verder heb ik er niet zo'n moeite mee.'

Verplichtingen in Nederland hebben ze niet meer, maar ze laten natuurlijk wel hun vrienden en geliefden een jaar achter. 'Gelukkig komt mijn vriendin halverwege de reis naar ons toe', weet Herbert Nijhof.

Wat zullen ze verder het meest missen? Herbert Nijhof: 'Dat je 's avonds thuis komt en de deur achter je dicht kan doen of nog even de stad in kunt gaan. En dat je alleen bent. Maar als we elkaar zat zijn, neemt één van ons gewoon even de bus naar de volgende plaats.' 'Het is ook een leerproces. Laat ons nog maar wat leren', zegt Sander Steenbruggen.

Vanmiddag om 12.00 uur vertrekken ze vanaf de mr. H.F. de Boerlaan, bij het huis naast De Kikker. De belevenissen zijn te volgen op [www.dutchglobetrotters.nl](http://www.dutchglobetrotters.nl).

### Ook dames uit Deventer op avontuur

Drie dagen na Sander Steenbruggen en Herbert Nijhof starten Larissa Streppel en Elske Denekamp hún wereldreis. De twee pas afgestudeerde Deventer juffen (22 en 21) vliegen zondagochtend naar Moskou. Daar nemen ze de Trans-Mongolië Express naar Irkoetsk. Vandaar gaan ze naar Ulaan Bator, de hoofdstad van Mongolië. Na anderhalve week pakken ze de trein naar Peking en reizen daarna langs de Chinese kust naar Hongkong. Dan vliegen ze naar Bangkok, waar ze begin december hopen aan te komen. Tot maart blijven ze in Zuid-Oost-Azië, waarna ze naar Nieuw-Zeeland vliegen. Daar willen ze een tijdje reizen en werken. Als ze genoeg geld hebben vliegen ze via een eiland in de Stille Zuidzee naar Canada om daar een kleine maand rond te trekken. Voor basisschoolleerlingen hebben ze een website: [Jufella.waarbenjij.nu](http://Jufella.waarbenjij.nu) en voor de rest is er: [Ella.aroundtheglobe.nl](http://Ella.aroundtheglobe.nl).